

I. ĐỌC HIỂU (3.0 điểm)**Đọc đoạn trích:**

Người cũ bao giờ cũng bắt đầu từ câu chuyện ngày xưa
 Người cũ tự hào vì câu chuyện cũ
 Và thế họ sống được tới hôm nay.
 Lũ trẻ không hiểu gì chỉ lặng im
 Không hiểu niềm kiêu hãnh tự hào
 Câu chuyện cũ của ông cha, câu nói của miệng
 Miếng ăn, nước uống thường ngày
 Vô cảm, không rung động

*Lớp trẻ trong veo như sương mai buổi sớm
 Câu chuyện cũ rất buồn
 Không có tiếng vỗ tay
 Không ánh mắt của trẻ thơ ngưỡng mộ
 Niềm kiêu hãnh giấu vào cảm lặng
 Thời gian trôi qua cuộc sống vô thường
 An ủi câu chuyện cũ người cũ*

(Trích *Cổ tích*, Thơ Hữu Ước, *Viết và đọc - Chuyên đề mùa Hạ 2020*, NXB Hội nhà văn, tr.209)

Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1. Xác định thể thơ của đoạn trích.

Câu 2. Tìm những từ ngữ/hình ảnh trong đoạn trích thể hiện thái độ của “lớp trẻ” trước những “câu chuyện cũ người cũ”.

Câu 3. Nêu nội dung của những dòng thơ sau:

*Câu chuyện cũ rất buồn
 Không có tiếng vỗ tay
 Không ánh mắt của trẻ thơ ngưỡng mộ
 Niềm kiêu hãnh giấu vào cảm lặng
 Thời gian trôi qua cuộc sống vô thường
 An ủi câu chuyện cũ người cũ*

Câu 4. Từ suy ngẫm của tác giả trong đoạn trích, anh/ chị rút bài học gì cho bản thân về cách ứng xử với “chuyện cũ, người cũ”.

II. LÀM VĂN (7.0 điểm)**Câu 1 (2.0 điểm)**

Anh/Chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về trách nhiệm bảo vệ độc lập chủ quyền đất nước của lớp trẻ hiện nay.

Câu 2 (5.0 điểm)

Trong đoạn thơ *Đất Nước* (trích *Mặt đường khát vọng*), nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm viết:

*Những người vợ nhớ chồng còn góp cho Đất Nước những núi Vọng Phu
 Cặp vợ chồng yêu nhau góp nên hòn Trống Mái
 Gót ngựa của Thánh Gióng đi qua còn trăm ao đầm để lại
 Chín mươi chín con voi góp mình dựng đất Tổ Hùng Vương
 Những con rồng nằm im góp dòng sông xanh thẳm
 Người học trò nghèo góp cho Đất Nước mình núi Bút, non Nghiên
 Con cóc, con gà quê hương cùng góp cho Hạ Long thành thắng cảnh
 Những người dân nào đã góp tên Ông Đốc, Ông Trang, Bà Đen, Bà Điềm
 Và ở đâu trên khắp ruộng đồng gò bãi
 Chẳng mang một dáng hình, một ao ước, một lối sống ông cha
 Ôi Đất Nước sau bốn nghìn năm đi đâu ta cũng thấy
 Những cuộc đời đã hóa núi sông ta...*

(Trích *Đất Nước*, Nguyễn Khoa Điềm, *Ngữ văn 12*, Tập 1, NXB Giáo dục, 2008, tr.120)

Anh/chị hãy phân tích đoạn trích trên; từ đó, làm rõ tư tưởng của Nguyễn Khoa Điềm về Đất Nước.

.....**HẾT**.....